

**BCH ĐOÀN TỈNH ĐẮK LẮK**

\*\*\*

Số: 4647-CV/TĐTN-BTG

"V/v gửi tài liệu tuyên truyền kỷ niệm  
110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước  
(05/6/1911 - 05/6/2021) và 80 năm Ngày truyền thống  
người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021)"

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 6 năm 2021

**Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn  
và Đoàn trực thuộc**

Thực hiện Công văn số 359-CV/BTGTU, ngày 27/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc "Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)"; Công văn số 365-CV/BTGTU, ngày 28/5/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc "Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 – 06/6/2021), nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về ý nghĩa lớn lao của sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, khẳng định con đường cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội" là đúng đắn, sáng tạo. Đồng thời, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của các thế hệ người cao tuổi cùng toàn dân qua các thời kỳ, các giai đoạn cách mạng của đất nước giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941 - 06/6/2021).

(Có đề cương kèm theo)

Nhận được Công văn, đề nghị các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai tuyên truyền trên các trang thông tin của đơn vị và phổ biến rộng rãi tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. /

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, Ban TG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**

**PHÓ BÍ THƯ**



**Phan Thị Trinh**



## ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC (05/6/1911 - 05/6/2021)

### I- KHÁI QUÁT THÂN THỂ, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, sau đổi tên Hồ Chí Minh) sinh ngày 19/5/1890, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên trong tình cảnh đất nước ta bị thực dân Pháp xâm lược. Các phong trào vũ trang kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta nổi lên mạnh mẽ trong cả nước, tiêu biểu như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực... ở Nam Bộ; Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn, Phan Đình Phùng... ở miền Trung; Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quang Bích... ở miền Bắc. Tuy nhiên, do chưa có một đường lối kháng chiến rõ ràng, lại dựa trên ý thức hệ phong kiến, nên các phong trào trên đều thất bại. Phong trào yêu nước chống thực dân Pháp của nhân dân ta chuyển dần sang xu hướng dân chủ tư sản với sự xuất hiện của các phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, Duy Tân của Phan Chu Trinh... nhưng cũng lần lượt thất bại.

Chứng kiến sự bóc lột, đày đọa nhân dân ta hết sức tàn bạo của thực dân Pháp; những điều tai nghe, mắt thấy về sự hy sinh xương máu to lớn của nhân dân ta nhưng không đạt mục đích giải phóng dân tộc ta khỏi ách nô lệ đã để lại trong tư tưởng Hồ Chí Minh những ấn tượng sâu sắc, những nguyên nhân thành bại, nung nấu lòng căm thù và thôi thúc Người đi tìm đường cứu nước. Hồ Chí Minh không “Đông Du” theo lời khuyên của các bậc tiền bối mà chọn con đường “Tây Du” sang “mẫu quốc” và các nước đế quốc khác để “xem họ làm như thế nào để trở về giúp đồng bào”.

Khoảng đầu tháng 9/1910, trên đường từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, tìm cách đi sang Pháp và các nước phương Tây “xem họ làm như thế nào để trở về giúp đồng bào”, Nguyễn Tất Thành (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ) dừng chân ở Phan Thiết. Người xin dạy học tại Trường Dục Thanh, một trường tư thục do các ông Nguyễn Trọng Lợi và Nguyễn Quý Anh (con trai cụ Nguyễn Thông, một nhân sĩ yêu nước) thành lập năm 1907. Từ giữa tháng 9/1910 đến tháng 2/1911, Nguyễn Tất Thành dạy học ở Trường Dục Thanh (Phan Thiết - Bình Thuận).

Những ngày ở Phan Thiết, Nguyễn Tất Thành đã suy nghĩ về con đường Phan Châu Trinh vạch ra và đang được một số người có tâm huyết thực hiện: mở Liên Thành Thương quán, phát triển kinh tế để “hậu dân sinh”, lập Liên Thành Thư xã và trường Dục Thanh để “khai dân trí”, đi diễn thuyết cổ động đồng bào để “chấn dân khí”. Nguyễn Tất Thành khâm phục lòng yêu nước của Phan Châu Trinh nhưng chưa hoàn toàn tán thành đường lối của ông.

Nguyễn Tất Thành quyết chí tìm cách ra nước ngoài, xem thế giới làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào. Trước mắt, với anh vẫn là con đường học hỏi. Đầu tháng 2/1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời Phan Thiết vào Sài Gòn. Anh ở tạm trụ sở các chi nhánh của Liên Thành công ty đặt tại Sài Gòn, như nhà số 3,